

## **KV&OS-BEERST : 25 jaar voetbal in Beerst.**

### ***De oprichting ...***

KV-Beerst (klub voetbal Beerst) werd opgericht maart 1983. We zijn ontstaan uit de toenmalige KLJ-Beerst-Keiem. Diverse KLJ's hadden destijds een KLJ-kompetitie onder elkaar, dit onder impuls van Beerst-Keiem.

Er werd via een mini-voetbalkompetitie naar hartelust gevoetbald op zondagnamiddag.

Aan het eind van de rit werd er een klassement opgemaakt.

De wedstrijden van onze plaatselijke KLJ – werden toen die tijd betwist op het plein van wijlen Michel Lamaire in De Mokker-Koekelare.

KV-Beerst startte zijn eerste vriendschappelijke wedstrijden in maart 1983 op het plein van Zonnestraal te Diksmuide, maar toen we gedurende datzelfde jaar ons inschreven bij het voetbalverbond PERKEZ speelden we onze eerste competitiewedstrijden op het plein van De Mokker.

Onze eerste officieel seizoen was een feit – we schrijven hier 1983-1984, gestart in de vijfde reeks van deze competitie.

We speelden toen met truitjes gesponsord door electro Simoens, en de trainingspakken kregen we gesponsord door Gustaaf Jonckheere uit Beerst.

### ***Ons eigen terrein is een feit ...***

In 1985 hebben we na lang zoeken een landbouwer in Beerst bereid gevonden om een weide in pacht te geven. De familie Darras, waar voetbal hoog in het vaandel staat geschreven, zijn nog steeds een prachtfamilie om mee samen te werken. Na een jaar hard werken konden we in 1986 starten met de competitie op ons eigen voetbalterrein van Beerst. Ook ons eerste voetbaltornooi in de maand augustus was een feit .

Werken aan ons eigen terrein die we met vele vrijwilligers hebben uitgevoerd : - kleedkamers/kantine/terrein effen maken / doelen plaatsen / netten achter de doelen / verlichting rond het veld / ...

Allemaal vrijwilligerswerk, uitgevierd door de spelers, bestuursleden ouders van spelers, sympathisanten, noem maar op. Vele vrijwilligers hebben er hun verlofperiode aan opgeofferd. Zaken die je echt niet kunt vergeten, en moet blijven waarderen...

In augustus 1987 werd ons plein ingezegend door priester A. Cauwlier van Beerst en werd het plein officieel geopend door het schepencollege van Diksmuide, met de toenmalige burgemeester H. Laridon en schepenen van sport Stroobandt.

Het is de bedoeling om de accommodatie jaarlijks te onderhouden en we blijven steeds verder investeren in zaken zoals verlichting, ....

### ***We gaan steeds meer en meer internationaal...***

We zijn tot twee keer toe door toenadering van Kris Maes (ouders wonen nu nog steeds in Diksmuide) naar Bad Ragaz geweest in Zwitserland om te voetballen. Ook de zwitsers zijn een tweetal keer in Beerst geweest. Bij iedere verbroedering wordt er een partijtje voetbal gespeeld, en daarna natuurlijk wordt de Bourgondiër gespeeld. Eten en drinken om zo dronken te worden als een zwitser.

Na Zwitserland kwam Tjechië aan de beurt – nl BRNO, en dit door kennissen van onze hoofdtrainer Jean Marie. Ook en dit was onze laatste buitenlandse reis kwam Nederland aan de beurt (nl Hazerswoude). Zij komen trouwens aantreden op 3 mei tijdens ons jubileum-tornooi.

Ook verbroederen met ploegen uit Limburg en Visé - Wezet (Luik) staan op ons palmares. De keuze om te verbroederen met ploegen uit binnen – en buitenland wordt steeds aangewakkerd door mensen die onze ploegen genegen zijn.

### ***De topploegen apen ons na ...***

Reeds van bij de start staat “het sociaal zijn” bij ons voetbal hoog in het vaandel. Acties worden op het getouw gezet voor mensen, projecten die ons voetbal nauw aan het hart liggen. Zo is bijv – de VZW-de helpende – een vzw die we jaarlijks steunen. In het verleden werden acties uit de grond gestampt op onze jaarlijks voetbaltornooi. Dat ging van het schatten van het gewicht van een hesp, tot het gewicht schatten van de bestuursgroep, tot het schatten van de tijd waarbij één of meerdere bestuursleden een afstand aflegden op het voetbalterrein, het nemen van strafschoppen door plaatselijke BB's, (bekende Beerstenaars) ....enz.. De laatste jaren houden we een omhaling tijdens onze jaarlijkse maaltijd.

Ook acties zoals de verkoop van een speciaal biertje gezond in onze kantine werd afgedragen naar het kinderkankerfonds. Tijdens ons 20 jarig bestaan werd een tombola georganiseerd voor de 3 jonge verkeersslachtoffers die ons voetbal trof, en naar aanleiding van de woningbrand die mij als voorzitter trof werd een italiaanse avond ingericht en vond er ook een tombola plaats.

Ook voor een zoon van één, van onze spelers (kankerpatiënt) werd een actie – weer een tombola - ingericht toen we verbroederingswedstrijd speelden tegen Visé in het jaar 2007. Sam is inmiddels aan de beterhand.

Met ons 25 jarig bestaan organiseren we dus nu de actie “sportieve steun voor Kathleen”. En weet je - weeral een tombola. Haar ouders staan ons inmiddels bijna 25 jaar ten dienst als vrijwilliger in onze kantine.

Sociale acties op het getouw zetten zijn dus echt niet vreemd aan onze ploeg en dat reeds bijna 25 jaar al.

### ***Alles steunt nog steeds op vrijwilligerswerk...***

Reeds van bij den beginne steunt alle werk op en rond het voetbalterrein op vrijwilligerswerk. Niemand is en wordt ooit betaald voor eender welke activiteiten hij ook levert. Dit was en is nog steeds onze opzet.

De waarden waarvoor we gaan : Onderlinge vriendschap, verdraagzaamheid, respect voor elkaars en elkaars talenten ....staan hoog in het vaandel.

Deze waarden primeren soms tegenover de keuzes die we moeten maken om resultaat te halen. De structuur van onze vereniging is zodanig opgezet, dat beide ploegen sportief aan hun trekken komen en naast het bestuur, die de algemene leiding neemt, opereren er boven elke ploeg een persoon die de sportieve leiding op zich neemt. Naast het bestuur en naast het sportieve werkt er een werkgroep die luistert naar de naam ONAS (ontspanning na de sport) die activiteiten organiseert ofwel in samenwerking met het bestuur ofwel los ervan. Alles komt ten goede van onze vereniging, en alle beslissingen worden in nauwe samenspraak met het bestuur genomen.

### ***We groeien nog voortdurend...***

Toen we in 1983 van start gingen heeft er niemand durven dromen van zo'n explosie die we de laatste jaren hebben meegemaakt. Net na ons 20 jarig is er een toevloed van jonge mensen binnengestroomd. Dit enigszins aangewakkerd door de persbelangstelling die we destijds gekregen hebben naar aanleiding van het tragisch ongeval van onze 3 jonge voetballers in Zarren, en ook door de goede mond aan mondreclame die we krijgen van onze spelers, bestuursleden, sympathisanten, ...

Het was een goede beslissing, dat we genomen hebben om een tweede ploeg op te richten. In het voetbalseizoen 2004-2005 werd OS-Beerst onder de doopvont gehouden. Na het herschikken van de elftallen hadden we een ploeg die aantrad in de derde reeks, en één ploeg die speelde in de tweede reeks.

Het herschikken werd op zo'n manier uitgevoerd zodat iedereen aan zijn trekken kwam.

De jongste spelers werden samengebracht binnen het geheel van KV en de iets oudere populatie werd ondergebracht bij OS. Jongeren waarbij het resultaat minder primeert kunnen ook optreden bij OS.

Het was een goede beslissing want nog steeds komen er aanvragen van spelers binnen om zich aan te sluiten bij één van onze ploegen. Ook de resultaten liegen er niet om want Ons 25<sup>o</sup> ste seizoen spelen we voor het EERST in de eerste reeks, en momenteel staan we op een mooie tweede plaats. We schrijven in ons jubileumjaar echt wel geschiedenis.

***Iedere mijlpaal kreeg zijn aandelen ...***

**1983-1993 – 10 jaar voetbal.**

Een vlag om op te hangen in de auto.

**1983-2003 – 20 jaar voetbal in Beerst.**

Boekwerk door Willy Vanhoute uit Diksmuide. Glas bedrukt met 20 jaar voetbal in Beerst.

**1986-2006 - 20 ste voetbaltornooi in Beerst**

Er werd door Willy Vanhoute een vlag ontworpen- daarvan zijn er kleine en één groot exemplaar aangemaakt.

**1983-2008 – 25 jaar voetbal in Beerst.**

Er wordt een badhanddoek bedrukt met een prachtige tekst.

Volgende mijlpalen ...

***We waarderen ze nog altijd ....***

Door de jaren heen zijn er tal van mensen de revue gepasseerd. Voorzitters, trainers, bestuursleden, spelers, de vele vele vrijwilligers, sponser, enz...

We waarderen ze nog altijd want op de diverse mijlpalen worden ze uitgenodigd. Zo waren ze gevraagd op ons 10 jarig, 20 jarig en nu 25 jarig bestaan. Ze worden gevraagd om een wedstrijd te voetballen en daarna bieden we ze een feestmaal of een barbecue aan. Bij iedere mijlpaal hoort er een sociale actie.

Al 25 jaar lang hebben we ons lokaal bij de familie Vandeputte, eerst met Willy en Maria en nu met Wim en Anja. Het begrip voetballokaal is door de jaren heen ook sterk geëvalueerd. Vroeger werd een lokaal gebruikt als verzamelplaats om via carpooling naar de wedstrijden te rijden. Nu zie je dat minder, maar we blijven nog steeds de spelersvergaderingen, diverse feestjes in ons lokaal organiseren. Groepsfeesten zorgen immers voor een perfecte teamspirit.

Groetend,  
Jef Boone